

August 2017

PIPPET



I det her PIP kan du: se en film fra kommunens nye magiske festival i Badesøen • Du kan smage på programmet til Vestegnens Kulturuge • Du kan høre suset fra flere end 400 par løbesko til årets DHL, der løb afsted med medarbejdere fra kommunen • Og så er det ikke en dum ide at tage i Vikingelandsbyen på lørdag...



Ny festival i Badesøen var en succes



I år er Albertslund blevet en festival rigere. Den 29. juli blev området omkring Badesøen nemlig omdannet til festivalen Badesø Festival. I samarbejde med Albertslund Stadion står bl.a. spillestedet Forbrændingen bag den nye festival, der er støttet af Albertslund Kommune. Og ifølge en af initiativtagerne, leder af Forbrændingen Jeppe Skjold, var den en succes - ja, nærmest magisk med musik som omdrejningspunkt og en masse andre aktiviteter, der gjorde det til en særlig festival. Savage Rose sluttede af i solnedgangens skær. Vi glæder os allerede til næste år.

Se en video fra Badesø Festival 2017 [HER](#)



Igen i år er der bid i Vestegnens Kulturuge

Af: Anne Kathrine Hviid Bagger, kulturkonsulent

Vestegnens Kulturuge 2017 er "På elektrisk grund". Og selvom vi helst ikke vil være forudsigelige, er det lidt svært, når det nu er så hyggeligt med fællesspisning på Forbrændingen. Derfor gentager vi sidste års succes og bænker publikum ved langborde i koncertsalen med godt til ganen og masser af lækker underholdning. Fællesspisningerne løber over 8 aftener med mad, stand up, litteratur, film og musik i særklasse. Søndag den 10. september står Albertslund Bibliotek for "Strunge, steg og is", når den danske digter Michael Strunge genopstår for en enkelt aften. Det bliver også en ganske særlig torsdag aften med "Hess is More". Forbrændingens egen Jeppe Skjold spiller med i bandet og vi er flere kolleger fra rådhuset, som samles om bordet efter arbejde og nyder et måltid sammen. Så følg endelig trop, så vi kan følge op på fællesskabet fra DHL-teltet.

Men mad og musik fylder ikke hele kulturugen. Den 9. september lander vores helt egen kunstsatellit på pladsen mellem MusikTeatret og Rådhusøen. Den er en af seks satellitter. De andre er landet i Høje Taastrup, Vallensbæk, Rødovre, Hvidovre og Ishøj. Her i Albertslund har den franske kunstner Fred Sapey Triomphe lavet et helt igennem magnifikt lyshologram. Satellitten er åben både dag og nat og alle kan ændre på værket - det bliver *très jolie*.

Kulturugen er også tid til at drømme sig væk i elektroniske lydlandskaber til sovekoncert i Opstandelseskirken og nyde små børns sange om dyr på Herstedhøje. Vi lukker med en helt igennem elektrisk ladet børnefestival. Her smelter musik, billeder og bevægelser sammen og tager børn og forældre med på en rejse i historiefortælling, rap, koncerter og dans på Forbrændingen, når den anden udgave af Børneskoven spiller op til en fantastisk søndag eftermiddag den 17. september.

Se programmet for hele Vestegnens Kulturuge på vkir.dk

Eller download app'en på:

Android; <https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.kultunaut.vestegnenskulturuge2016&hl=da>

Iphone; <https://itunes.apple.com/dk/app/vestegnens-kulturuge/id1148554164?l=da&mt=8>

DHL STAFETTEN – DANMARKS FARLIGSTE LØB

Af; Daily Snow Leth, kommunikationsmedarbejder

Det er lidt lummert. En langærmet, en hættetrøje og en læderjakke er lidt af et overkill. De havde ellers lovet regn og blæst. Jeg svæder under det sorte outfit, da jeg træder ind i Fælledparken. Et par opsvulmede kontorankler byder mig velkommen til årets hæmningsløse løbepelvede. De har sikkert ikke bevæget sig i et middelmådigt tempo i årevis. Deres farve ligger i den blålige ende af spektret. Og nu skal de bære den halvovervægtige krop fem kilometer. Spørgsmålet er, hvad giver sig først; en akillesene eller et korsbånd? Eller hjertet? Det sker næsten hvert år, at nogens hjerte giver op under stafetten. Så ved I det...

De sortklædte

Jeg leder efter telt nummer fire. Et par kokke i hvide uniformer kigger på mig. Vi er ikke på samme hold. De har et par dusin merlotflasker stående på et bord med hvid dug. Nej, vi er slet ikke på samme hold. De laver mad til Saxo Bank. Sikker en mørbrad af en eller anden art. Eller duck-orange. Det kan man ikke som kommune. Vi skal nemlig, i modsætning til bankerne, passe på folks penge. Være ansvarlige.

Ude på hjørnet ved toiletterne sidder en tavs, lille gruppe mennesker og triller med fingrene. "Depressionsforeningen" står der på deres lille logo. Det er ikke den mest opmuntrende stemning der omgiver deres telt. Ved siden af dem gør en flok massører briksene klar for en virksomhed der producerer højteknologiske øredimser for hørehæmmede. De forbedrer folks livskvalitet. Det er vist heller ikke mit hold. Men så får jeg øje på en flok sorte hættetrøjer. På afstand ligner de BZ'ere fra Jagtvej 69. Et par sorte bannerer står og blafrer. 2620 står der, og en silhuet af fjerkræ på en pind. Det er mit hold – 2620 Albertslund.

Vores telt, der måler hele 39 meter, fyldes op med de sortklædte kommunemedarbejdere. De ligner ikke BZ'ere længere – når man er kommet tæt på. Deres stramtsiddende spandexbukser gør den store forskel. Aldrig har jeg set så meget af mine kollegaer før. Jeg bliver både nysgerrig og overvældet på samme tid. Jeg forsøger at smalltalke lidt. Det går ikke så godt. Det bliver altid lidt akavet når danskere smalltalker. I modsætning til amerikanere, der godt kan finde på at udbryde: "hey, what's your favorite color?!" så opstår der gerne en underlig stilhed hos os. Derfor har jeg altid et stykke papir i lommen som jeg kan tage op og sige: "jeg går lige og finder en skraldespand." Så er den samtale slut.

Løbet skudt i gang

Mit hold gør sig klart til at løbe. De tager sokker og løbesko på, og Borgmesteren trækker den sorte trøje hen over sin pinkfarvede almindelige løbetrøje. Frank Jensen, overborgmester i København, holder en tale. Den bliver modtaget med et halvhjertet applaus fra fire mennesker. Mere fortjente den heller ikke.

Jeg stiller mig sammen med heppeholdet – der er ramt af mandefald – ved målstregen. Jeg tager billeder imens heppekoret på fire kvinder råber "Albertslund" hver gang en sort trøje triller forbi.

Det var ikke kun på heppeholdet man oplevede at medarbejdere blev væk fra løbet. Rygterne gik i teltet om at nogle kolleger ikke dukkede op af frygt for et terrorangreb med en bus, der blev stjålet på Vesterbro natten inden løbet. Jeg bliver faktisk lettet for en stund fordi jeg befinder mig i Fælledparken. Her er risikoen for sådan et angreb på niveau med at blive ramt af en spøgelsesbilist i s-toget. Men det er måske bare mig der har det sådan.

Pattegrisen og løbetiderne

Det er ved at være tid til at spise, kan jeg mærke. Ved teltet har grillmesteren opvarmet noget, der måske engang lignede en pattegris. Nogle har deres børn med. Det er hyggeligt. Børn har den dejlige egenskab, at de er hudløst ærlige. Når man spørger dem kan man næsten altid forvente at de taler fra hjertet. Derfor spørger jeg en ung dreng hvad han synes om maden: tommeltot op eller tommeltot ned? Den ligger i midten – men også lidt nedad. Jeg har det faktisk fint med maden.

Der bliver snakket om løbetider. Dog ikke på den konkurrerende måde. Alle tider er nemlig gode tider i Albertslund. Undtagen én – den var mageløs. En ung pige, som jeg gætter på er datter til en kollega, løb fem kilometer på 18 minutter. De eneste jeg kender der løber så hurtigt er dem, der altid har politiet i hælene.

Det ser ikke ud til at mine kolleger er kommet til skade. Gudskelov for det. De ser faktisk glade ud. De har løbet og gået omkring 2000 kilometer. Det er omtrent den samme afstand som fra Blokland til småbyen Petropavlovka i Rusland. Det er faktisk lidt sejt – og gør mig lidt stolt. Ikke fordi jeg selv bidrog til den imaginære pilgrimsrejse, men fordi jeg fik lov til at være med på holdet, som alle de andre. Der er nemlig plads til alle mulige skæve eksistenser i Albertslund. Det er en herlig symbiose mellem vidt forskellige mennesker. Det er netop derfor jeg kan mærke lidt stolthed, for jeg får lov at være en del af det hold.

Næste år foreslår jeg dog at vi dropper DHL, og i stedet tager et par dage fri og går i samlet flok til vores søsterkommune Petropavlovka. Det ville være noget at prale af.





JUBILÆUM i Vikingelandsbyen

25 ÅR
TRYK HER FOR AT
SE FILMEN!

Lørdag 2. september 2017

Kl. 13-17

13.00
Velkomst til gæster

Kl. 13.00
Velkomsttale af Paw Østergaard Jensen fra
Kommunalbestyrelsen, Albertslund kommune

13.15-16.15
– Præsentation af det nye Risbytapet
– Madlavning
– Smedning
– Arbejde i Tekstilgrubehuset
– Tømmerhugning på Ladetømmer
– Rundvisning og arbejde på Vikingevejen

16.15
Smagsprøver på vikingemad

17.00
Afslutning

Arrangementet er gratis,
og alle er velkommen.
Læs mere om Vikingelandsbyen på
www.vikingelandsbyen.dk
Vikingelandsbyen i Albertslund.
Ledøjevej 35, 2620 Albertslund